

Vergeet dementie. Onthou mens- Deel jouw glimlach.



Naar aanleiding van de werelddag dementie op 24/09/2016 willen we je vragen om jouw glimlach met ons te delen. Achter elke persoon met dementie gaat een mens schuil met emoties en gevoelens, met beperkingen, maar zeker ook met talrijke mogelijkheden.

Als mantelzorgster of als professioneel hulpverlener heb je allicht al veel gezellige, warme, grappige & ontroerende momenten samen beleefd. Momenten waarvan jullie beiden wellicht hebben kunnen genieten. Situaties die je doen glimlachen en die je kracht geven om weer verder te gaan.

Wij willen deze mooie momenten weergeven in een leuke kalender die later dit najaar te koop zal zijn. Op die manier brengen we dementie in een ander daglicht. De opbrengst gaat integraal naar het inloophuis dementie te Overpelt

Bezorg ons je verhaal, foto, anekdote, uitspraak, ... en maak kans op een wellnessarrangement.

(Naar een idee van Windesheim)



CM. Hoe gaat het met u?



Tijdens mijn late dienst help ik Louise met omkleden als ze me plots vast pakt, mij een dikke knuffel geeft en zegt 'ik hou van je' en 'we blijven altijd vriendinnen'. Mijn glimlach blijft de hele avond.

Anne, verpleegkundige

Ik verstop altijd een extra kookpot in onze frigo. Frans wil altijd zelf aardappelen schillen maar laat steeds de helft van de schil eraan. Als hij dan even niet kijkt wissel ik de kookpotten. Na het eten zeg ik altijd: 'Ik heb heel lekker gegeten schat, dat heb je goed gedaan!'

Marie, echtgenote



Deel jouw glimlach met ons.

Mail jouw verhaal of foto naar inloophuisdementie.overpelt@rusthuizenza.be voor 15 oktober en maak kans op wellnessarrangement.
Of stuur deze kaart naar: Inloophuis dementie t.a.v. Wendy Ceelen - Dorpsstraat 58 - 3900 Overpelt.

Deel jouw glimlach met ons, noteer hier jouw verhaal:

.....

.....

.....

.....

Relatie met persoon met dementie: (partner / broer / zus / professioneel/.....)

Voornaam + naam:

Adres:

E-mail: Tel.:

- Mijn glimlach mag door het inloophuis ook voor andere publieke doeleinden gebruikt worden in de toekomst.
- Ik wens mijn glimlach enkel anoniem te delen.
- Ik wens een kalender aan te kopen voor 5 euro.