

De deur staat voor je open

De dagopvang is open van 8u tot 18u. Je kan er terecht voor enkele uren tot een ganse dag.

In deze dagopvang ben je ook als persoon met **jongementie** bijzonder welkom. Onze verzorgenden zijn extra opgeleid in deze zorg op maat.

Vervoer

Is het moeilijk om het vervoer naar de dagopvang te regelen? Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing.

Kostprijs

Voor de dagopvang betaal je € 3,70/uur. Eet je graag mee? Dan kan je kiezen voor een broodmaaltijd aan € 2 of een zelfbereide warme maaltijd aan € 4. Sommige mutualiteiten bieden een tegemoetkoming in je bijdrage. We bekijken de mogelijkheden graag samen met jou.

Dagopvang in jouw buurt

Je kan in deze regio ook terecht in onze dagopvang in

- **Wellen**

Aanvraag

[SamenFerm.be/thuizorg](https://www.samenferm.be/thuizorg)
0800 112 05 (gratis)

Ferm Thuiszorg is er voor jou met dagopvang, kraamzorg, gezinszorg, poetshulp, nachtzorg, gastopvang, karwei-hulp, woningaanpassing en de opleiding tot verzorgende en zorgkundige. Welkom!

Adres

Dagopvang Ferm Thuiszorg **Hasselt**
Bevrijdingsstraat 31 bus 1
3500 Hasselt



Dagopvang

Hasselt

VU: Monique Swinnen, Remylaan 4b, 3018 Wijnmaal



Ferm
thuiszorg

[SamenFerm.be/thuizorg](https://www.samenferm.be/thuizorg)

Welkom

Je wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar lange tijd alleen blijven is moeilijk. Je hebt nood aan een babbel, ontspanning en hulp bij dagdagelijkse activiteiten. In onze dagopvang breng je een gezellige tijd door en geniet je van zelfbereide maaltijden.

Zorg op jouw maat

Je ontmoet andere bezoekers in een huiselijke sfeer, maar je vult de dag in volgens je eigen voorkeur. Zo kan je in de dagopvang genieten van een ontspannend bad of douche, een haarverzorging of voetmassage. Andere zorgen nodig? Jouw dokter, kinesist of verpleegkundige kan langskomen in de dagopvang. Doe gerust alsof je thuis bent.

Ademruimte voor je mantelzorgger

Je krijgt professionele zorg in een warme setting. Je mantelzorgger kan er dus met een gerust hart even tussenuit. Zin in bezoek? Jouw familie of vrienden zijn welkom om eens langs te komen.

“ Hier is altijd iets te beleven.
Een babbel of een wandeling,
samen aan tafel,
ik voel me echt thuis.

